

Drie verschillende geluiden ????

De telefoon gaat: "kunnen jullie even langs komen want we hebben jonge uilen". Natuurlijk komen we er snel ook, vooral bij een gezellige familie waar koffiedrinken een vast ritueel is. Maar bij aankomst toch eerst naar de boet, waar hoog in het schemer de nestkast hangt. Het ouderpaartje zit boven op de kast maar verdwijnt als we met de ladder aankomen. Als we voor de nestcontrole de ladder omhoog trekken, zegt de boer: volgens mij zitten er 3 jongen in de kast. Ik vraag verbaasd: hoe weet je dat? Waarop hij antwoordt: ik hoor 3 verschillende geluiden uit de kast komen. Ik zeg: "dat lijkt me stug", maar als we het deksel optillen blijkt dat hij gelijk heeft en ik zeg tegen zijn zoon: "je hebt wel een bijzondere vader", waarop zijn moeder in lachen uitbarst.....

Henk Eenhoorn